



Nieuwsbrief
November 2019

Stichting Kind in Oost-Europa

Nr 45

Klusweek september 2019

Leen de Mooij

Vrijdag 20 september vertrokken we (*met een behoorlijk wensenlijstje met wat we wilden gaan doen*) van Schiphol naar Boekarest. In de loop van vrijdagmiddag kwamen wij in Boekarest aan. Toen direct door naar Voluntari om te inventariseren wat er allemaal nodig was om de daken van zeven "woningen" te verbeteren. Deze woningen, die gemaakt zijn van hout en restmateriaal, staan bij een spoorlijn en het terrein er omheen is in gebruik als vuilnisstortplaats. Onze prioriteit lag deze week in eerste instantie bij het vernieuwen van de daken. De oude daken lagen vol met rommel en hier en daar zat wel een lekkage. Bij twee huisjes moesten we zelfs binnen het plafond verstevigen anders zou het dak nog verder doorzakken. Daarna zijn we gelijk doorgereden naar een lokale bouwmarkt. En hebben we flink wat materiaal zoals houten platen, kunststof golfplaten, latten, balken, schroeven ingekocht. Dit materiaal werd zaterdag met een vrachtauto bezorgd op de vuilnisbelt, zodat we die ochtend gelijk aan de slag konden. Zondag was een rustdag en bezochten we een kerkdienst bij pastor Laurentiu. 's Maandags gingen we voortvarend verder, maar toen bleek dat we meer materiaal nodig hadden. Dus dat was opnieuw een ritje naar de bouwmarkt. Door wat extra bijkomend werk was er zelfs nog een derde ritje noodzakelijk. Misschien kan je tussen de regels door al lezen, dat wij een hoog tempo hadden om de klus binnen een week te klaren. Gelukkig kregen we erg veel hulp van de mannen die er woonden. Zij gingen 's morgens vroeg naar hun werk in Boekarest. Om circa 13.00 uur kwamen zij

weer thuis en stonden dan direct klaar om ons te helpen. Ook hadden wij bij dit project de enthousiaste en onmisbare hulp van lokale pastor Laurentiu. Hij ging iedere dag met ons mee. Bij het ene huisje zorgde hij voor een nieuwe voordeur. Bij het ander huisje plaatste hij een nieuw raamkozijn. Een buitenmuur die dreigde te scheuren repareerde hij. Een erg handige predikant dus! Door alle hulp en het mooie weer ging het werk zo voorspoedig dat we ook de centrale waterput van nieuwe balken, wanden, deur en dak hebben voorzien. Ja, je leest het goed: een waterput zoals wij die heel lang geleden hadden. Ook beschikt men niet over centrale verwarming of elektra in de huisjes. In de strenge winters moet er op hout gestookt worden en voor de elektriciteit is men aangewezen op een kleine aggregaat. Dan realiseer je je weer in welke luxe wij leven. Donderdagmiddag hebben we afscheid van elkaar genomen. Het was mooi om te zien dat ze zo gestimuleerd waren door de steun, dat ze zelf verder gingen met het verbeteren van de huisvesting voor de komende winter. Hun dankbaarheid toonden ze door (*in het Roemeens!*) Opwekking 763 te zingen. Dat maakte op ons allemaal een zeer diepe indruk.



Wat ben je dan dankbaar dat je dit werk mag doen

Voedselactie Kerst

Deur-aan-deur collecte in de gemeente Katwijk

De winter komt er weer aan. Zeker in Roemenië kan het dan flink koud worden. Helaas is er nog enorm veel armoede en gebrek en daarom willen we ook dit jaar weer voedselpakketten en hout uitdelen. Daarvoor vragen wij ook nu weer u hulp.

Heeft u de collecte gemist:

NL60 RABO 0331 8784 61

