



# Stichting Kind in Oost-Europa

Nieuwsbrief december 2022

**Stichting Kind in Oost-Europa** is een christelijke organisatie, werkzaam in Boekarest en omliggende dorpen. Werken samen met de lokale kerken. Wekelijks wordt bijles gegeven aan kinderen en volwassenen. Na de les krijgt men een warme maaltijd en is er de mogelijkheid om te douchen. Verder zorgen we voor schoolmateriaal, tandarts- en dokterskosten, kleding, medicijnen, hulp bij het opknappen van huisjes. We geven maandelijks voedselpakketten en pallets met hout in de wintermaanden. Ook worden bejaarden- en kindertehuizen bezocht en 's zomers zijn er de twee kinderkampen.



## Beste sponsors/donateurs

Hierbij een kort verslag van onze kerstreis 2022. Dankbaar dat we dankzij de gulle giften meer hebben kunnen doen voor deze mensen in armoede als dat we zelf van plan waren. Het was weer erg heftig om deze mensen in zo'n armoede te zien (over) leven. Tweehonderd vijftig gezinnen konden we blij maken met een volle tas met boodschappen maar ook dekens, dekbedden, sjaals, wanten en winterjassen, schoenen. Wat waren de mensen dankbaar voor deze spullen!

Op één van de foto's is een man in zijn bed te zien, hij heeft zijn vrouw door ziekte verloren. en nu ook zijn twee kinderen zijn overleden hij heeft geen zin meer om te leven. Hij heeft geen familie meer.

Een druppeltje op een gloeiende plaat zal u misschien denken, maar ze zijn zo blij dat wij met relatief weinig zoveel voor hen kunnen betekenen! We hebben het als groep weer als zeer bijzonder ervaren dat je mensen blij kunt maken met boodschappen enz. zoveel blijde gezichten en de toch vaak in hele droevige omstandigheden waarin de mensen in modder en tochtige huisjes moeten leven. De foto's geven een impressie weer, maar het is haast niet over te brengen hoe droevig de situaties vaak zijn.



## Kerstteam

Gerard van Duijn  
Martin Haasnoot  
Johan van der Reest  
Jan de Boer  
Abigail van Duijn  
Coby Wassenaar  
Jannette kuiper  
Laurentiu Toma  
Coby Volwater





Wij wensen u een voorspoedig en gezond 2023!

Licht in de nacht, een glimlach, een knipoog een helpende hand, een warme kop thee een luisterend oor.  
Wat Jezus ons leert is geven om een ander, liefde alleen is de weg die Hij wees.

Dank aan de collectanten die door weer en wind langs de deuren zijn gegaan en een prachtig bedrag bij elkaar sprokkelde. . Dank aan u die die een gift heeft overgemaakt. We hebben weer heel veel kunnen doen. Twee honderd vijftig voedseltassen, twee honderdtien zondagschooltasjes voor vier zondagscholen, zeventig tasjes voor de daklozen op straat. Honderd tasjes voor de bejaarden in een tehuis, zestig tasjes voor kinderen in het weeshuis in Boekarest. Eerste week januari kunnen we zelfs een aantal gezinnen en ouderen helpen met een pallet hout om te stoken. Dank aan iedereen die de stichting een warm hart toedragen in welke vorm dan ook. We mogen dit werk in dankbaarheid met elkaar doen. Mensen die kleding inpakken, meegaan als klusmannen, kampleiding, kerstteam, vaste sponsors waardoor we elke maand zeventig gezinnen/ouderen kunnen helpen.



Deze meneer woont in het zeer arm dorp. Hij liep mank kwam aanlopen met een oude stok en vragen of we nog een jas voor hem hadden. (We hebben van een kledingbedrijf heel veel nieuwe jassen gekregen) die we met grote dankbaarheid konden uitdelen aan volwassenen en kinderen. Maar we hadden wonder boven wonder ook een rollator bij ons waar hij zo enorm blij mee was. Hij straalde helemaal van geluk. Er liepen kinderen op blote voeten in de koude modder of twee verschillende schoenen . Nu ook weer veel schoenen uit kunnen delen.

