



# Stichting Kind in Oost-Europa

Nieuwsbrief juli 2022

**Stichting Kind in Oost-Europa** is een christelijke organisatie, werkzaam in Boekarest en omliggende dorpen. Werken samen met de lokale kerken. Wekelijks wordt bijles gegeven aan kinderen en volwassenen. Na de les krijgt men een warme maaltijd en is er de mogelijkheid om te douchen. Verder zorgen we voor schoolmateriaal, tandarts- en dokterskosten, kleding, medicijnen, hulp bij het opknappen van huisjes. We geven maandelijks voedselpakketten en pallets met hout in de wintermaanden. Ook worden bejaarden- en kindertehuizen bezocht en in juni en juli zijn er de twee kinderkampen.



Voetbalkleding/schoenen mogen uitkiezen elk jaar weer een spannend moment of we het wel bij ons hebben. Het is een feest voor de kinderen. Dit jaar was het Quick boys tegen valken 68. Mochten er kindertenues, voetbalschoenen, scheenbeschermers, keepershandschoenen over zijn bij u thuis of de voetbalclub wilt u het aan ons schenken voor het volgende kinderkamp?



Madeliën krijgt hulp van Johan bij het versieren van zijn T-shirt. De kinderen doen graag spelletjes en het liefst met de leiding. Raluca geniet met volle teugen van het kamp. Ze leeft de gettowijk van Boekarest.



Adriaan Petre is als kind vaak mee geweest met de kinderkampen. Ook zijn broers Samuel, Matei, Stefan, die nu mee gaan als leiding. De familie Petre is heel muzikaal en brengen zoveel vreugde in het kamp met hun gitaar, dwarsfluit, viool en zang. We hopen dat ze nog vele jaren met ons willen meewerken. Ana "hun zus" vertelde dat ze als kind in maart (toen ze hoorde dat ze weer mee mocht) haar tasje al ging klaarzetten. Wat keek ze er naar uit. Ook de kinderen van Georgithse b.v. David (nu getrouwd is en zelf kinderen heeft) vertelde via facebook dat hij de kampen als kind heel positief heeft ervaren en dingen in zijn leven heeft veranderd. Elk jaar is het kamp weer een groot feest voor de kinderen. Namens de ouders moeten wij hun dankbaarheid overbrengen aan u.

## Sponsors van de tasjes en giften hartelijk bedankt!!!!

De tasjes zijn door de kinderen dankbaar in ontvangst genomen. Ze vinden het zo geweldig hun eigen tas met toiletpulletjes, nieuw ondergoed, handdoek, kleurboek en stiften. Het liefste willen de kinderen gelijk gaan douchen. Als we beginnen met de voorbereidingen van het kamp denk je hoe krijgen we het geld weer bij elkaar. Maar het komt altijd weer goed. We zeggen ook vaak tegen elkaar "God zorgt"



Het Bijbelverhaal werd elke morgen als toneel-spel prachtig uitgevoerd door de leiding.

Ook het kampvuur met de eigengemaakte t-shirts en lantaarn was een groot succes. Met de kinderen eerst samen hout stapelen.

Niet alle kinderen werden door hun ouders opgehaald. Ze hebben geen vervoer en vaak nog kleine kinderen thuis. Dan zie je ze alleen terug lopen naar huis er vallen bij ons dan best wat traantjes. Dankbaar kijken we terug op twee geweldige kampweken



Film kijken met Dirk

Genieten van een heerlijk ijsje

Uitgeteld maar voldaan weer naar huis.



Niemand die je opwacht na een heerlijke kampweek alleen lopen naar huis



Geen ouders meer, samen met je broertje bij je oom en tante wonen



Deze vader heeft zo gehuild toen hij zijn zoon zo blij terug zag komen

