



Wij wensen u een gezond nieuw jaar

*Jesus is de weg een nieuw jaar starten
met een goede gids aan je zij
de ster van Jezus die veilige wegen aanwijst
ons hart vult met zijn genade*

Dank aan alle sponsors voor de giften die de stichting mocht ontvangen en de vrijwilligers voor hun tijd en hulp in 2020

Verslag december 2020

door Coby Volwater

Een week voor de kerst ben ik i.v.m. covid 19 jammer genoeg alleen vertrokken naar Roemenië. Ik kreeg het op mijn hart om toch te gaan om gezinnen in armoede te gaan helpen. En wat was het dit jaar erg in heel veel gezinnen. De moedeloosheid van vaders en moeders omdat ze de kinderen geen eten konden geven, hun huis niet kunnen verwarmen. Een vader was al twee dagen weg om werk te zoeken en moeder had een ziek kind in bed liggen. De dokter komt echt niet langs als je geen smeergeld geeft. En bij deze gezinnen weet hij al dat hij het niet krijgt. Wij hebben paracetamol achter gelaten en het telefoonnummer van Ana en gezegd dat ze altijd mag bellen om hulp, Veel gezinnen kunnen ook de gasfles voor het gas om te koken niet bijvullen. Ook daar konden we hulp bieden en zijn gasflessen gaan vullen. De meeste Roma's zijn dagloners die toch al onder betaald worden. Ze hebben geen vast contract en i.v.m. corona hebben ze direct ontslag gekregen. Geen recht op een uitkering geen hulp van welke instantie dan ook. Alleen kinderbijslag en dat gaat al snel op aan huur of gas, elektra, bij een aantal gezinnen was er al een paar dagen geen warm eten meer. Brood en een waterig soepje dat was het. Je kinderen hongerig naar bed sturen doet pijn. Wat waren ze blij met de tassen met boodschappen. De kinderen keken gelijk naar iets eetbaars. De chocolade en de koekjes werden er door de kinderen er direct uit gehaald. Het waspoeder was zeer welkom.



Deze 6 kinderen zijn door hun moeder in de steek gelaten. Helena is 13 jaar en heeft de zorg voor haar broertjes en zusjes. Vader is al vroeg naar zijn werk. Er is niet elke dag te eten in huis.

De ouderen in Roemenië



Ook de ouderen hebben het erg zwaar. Sommige boffen en hebben nog een klein pensioentje. Maar ook dat is vaak niet genoeg om hun medicijnen die ze nodig hebben te kunnen kopen. We konden dankzij een mooie gift van Carolus gulden 40 nieuwe rollators kopen. In Roemenië is het fenomeen rollator niet echt bekend. De minder bedeelde ouderen die slecht ter been zijn moeten zich daar veelal behelpen met stokken. Ze zijn verwonderd en dankbaar dat we met goed gevulde tassen en paracetamol aankomen. We hebben van Piet Ooms (De Katwijkse apotheek) dozen paracetamol en veel incontinentiemateriaal gekregen. Wat is dat welkom bij de ouderen. Deze materialen krijgen ze niet en is veel te duur om te kopen. Veel ouderen ruiken niet echt fris dit is mens onwaardig. Ana zal deze ouderen vaker gaan bezoeken.

Hout voor de kachel

Hout is erg duur. Een vader was zijn tuinhekje aan het verzagen om een kamertje te kunnen verwarmen. De huizen zijn er slecht aan toe. De ramen vaak kapot en beplakt met plastic. Op weg naar huis in het vliegtuig kwamen alle indrukken erg op mij af. Armoede went gewoon nooit. Dikke tranen, ik heb gebeden voor deze gezinnen en ouderen om ze nog hout te kunnen geven. Toen ik thuis kwam realiseerde ik mij gelijk de rijkdom. De kraan aan en je hebt warm water, de thermostaat hoger, wc gewoon in huis en niet buiten in een hokje zonder aangesloten te zijn op een riool.. bij een bakje koffie de post gaan openen. De eerste brief was gelijk al een gebedsverhooring. Lise had foto's op facebook gezien en schreef schroom niet om te vragen. Mijn vraag we willen heel graag nog 25 gezinnen een pallet hout geven. We kregen een gift van 2500 euro. Kreeg echt kippenvel dank u wel God dat u deze mensen op ons pad brengt. Hout is nu gebracht.

